

Zondag In Soweto (Stef Bos)

Ze bidden en
Ze dansen
Ze geven mij het Woord
Ik zeg
Dit is de eerste keer
Dat ik in iets geloof
Ik geloof
En vraag niet wat
Maar ik geloof
In deze dag
Ik geloof
Vraag niet in wie
Maar ik geloof
Wat ik hier zie
Ik geloof in wat ik zie

Mijn huidskleur
Is het uniform
Van de oude orde
De vrijheid en gelijkheid
Zijn een wet geworden

Maar hier zie je nog
De sporen
Van de blinde haat
De tijden zijn
Veranderd
Voor sommigen te laat

Ik zie een oude vrouw
Ze bidt en ze beeft
Zij zegt dat zij
Iedereen vergeeft
Ik kan er met mijn hoofd niet bij
Zij vertelt hoe voor haar ogen
Een kind werd afgeschoten

En ik sta hier
En ik weet niet
Wat ik zeggen moet
Ik zie de rode aarde
Ik voel het zwarte bloed
De rode aarde
Het zwarte bloed
De rode aarde
Het zwarte bloed
De rode aarde
Het zwarte bloed



Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Vereniging Kerk en Vrede
bezoekadres:
Joseph Haydnlaan 2a | 3533 AE Utrecht

030 - 231 66 66
secretariaat@kerkenvrede.nl



www.kerkenvrede.nl



Lesbrief

ZUID-AFRIKA
— Verzoenen met de vijand —

Inleiding

In Zuid-Afrika is jarenlang gevochten om een einde te maken aan 'apartheid'. Wat wordt daar mee bedoeld? Bestaat er nog apartheid of racisme in de wereld? Op 5 december 2013 is Nelson Mandela op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was tegen de apartheid. In Zuid-Afrika en over de hele wereld wordt hij gezien als een held.

Kijk naar een filmpje van Mandela's vrijlating.



www.kerkenvrede.nl/lesbrief/za01

Zuid-Afrika - verzoenen met de vijand

De vrijlating van Mandela was in 1990 wereldnieuws, en in Zuid-Afrika het begin van een nieuwe tijd. Na de afschaffing van de apartheid moesten zwarte en blanke mensen samen verder leven. Hoe doe je dat, samenleven met je voormalige vijand? Wat betekent dan 'verzoenen' of 'vergeven'? Er waren veel mensen die misdaden gepleegd hadden in de strijd voor of tegen apartheid.

Vervolging van alle daders was onbegonnen werk, maar amnestie voor iedereen vond men ook onwenselijk. Daarom is de 'Truth and Reconciliation Commission' (TRC) ingesteld - of in het Nederlands: een 'Waarheids- en Verzoeningscommissie'.

De kerngedachte van de TRC kan samengevat worden als 'amnestie in ruil voor waarheid'. Persoonlijke amnestie werd alleen toegekend als de persoon in kwestie de volledige waarheid zou onthullen over zijn of haar misdaden begaan onder de apartheid én indien de misdaad in kwestie politiek gemotiveerd was.



2. Ubuntu-filosofie

De Waarheids- en Verzoeningscommissie is gebaseerd op de ubuntu-filosofie. Zoek uit wat deze filosofie inhoudt. Maak er een presentatie over (in PowerPoint of Prezi) en presenteer dit aan de groep.



3. Nelson Mandela zei:

"Mensen worden niet met haat of liefde geboren, dat leren ze." Van wie leer je dat? Wat leer jij en van wie? Mandela zegt dat leren liefhebben veel 'natuurlijker' en dus 'eenvoudiger' is. Wat vind jij daarvan? Schrijf hierover een brief aan Mandela.

4. Dilemma

Luister naar het lied 'Zondag in Soweto'.

Soweto ligt in Zuid-Afrika en is een afkorting van South-Western Townships. Bespreek wat bedoeld wordt met: 'Ik zie de rode aarde en ik voel het zwarte bloed'.

*Ik zie een oude vrouw
Ze bidt en ze beeft
Zij zegt dat zij
Iedereen vergeeft
Ik kan er met mijn hoofd niet bij
Zij vertelt hoe voor haar ogen
Een kind werd afgeschoten*

Dit is een stukje uit het lied. Stel je voor dat je die vrouw bent. Je ziet dat ze een kind afschieten. Misschien is het wel haar kind, of het kind van familie. Misschien wordt je moeder of vader, je broer of zus, je opa of oma vermoord. Zou je vergeven, zoals de vrouw dat doet? Wat levert het op als je het wel doet en wat als je het niet doet?

Zet dit allemaal in een kort verslag (voor- en nadelen, keuze die jullie hebben gemaakt, enzovoort). We bespreken het dilemma in de hele groep.



www.kerkenvrede.nl/lesbrief/za02

Opdrachten

1. Onderzoek de relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland.

'Apartheid' is een Afrikaans (en Engels) woord. Toch klinkt het Nederlands. Weet je hoe dat komt? Er is een historische verbinding tussen Nederland en Zuid-Afrika. Maak een mindmap waarin je in ieder geval de volgende woorden gebruikt: VOC - Kaap de Goede Hoop - Boerenoorlog - Afrikaners. Zorg dat je minimaal 6 plaatjes/tekeningen in je mindmap verwerkt. Geef ook je eigen mening als Nederlander van de 21e eeuw. Hoe kijk je aan tegen de geschiedenis van kolonialisme? Gebruik in ieder geval twee bronnen voor je onderzoek.

