

## 5. Dilemma (deze opdracht kun je alleen doen na opdracht 4)

Je bent de leider van de Tibetanen. De Chinezen zijn de baas in jouw Tibet. Je kunt een leger op de been brengen en tegen de Chinezen vechten en ze verdrijven. Dat zal mensenlevens kosten en je moet rekenen op een strijd van minstens drie jaar. Het vechten past niet bij de overtuigingen van de meeste Tibetanen: de Tibetaanse monniken zijn het niet met je eens en pleiten voor geweldloosheid. Je kunt ook proberen op een vreedzame manier de zaak aan te pakken. Je weet niet of het dan lukt de Chinezen weg te krijgen, waarschijnlijk niet. Wat doe je? Welke overwegingen maak je? Ga met elkaar in discussie over het dilemma. Maakt iedereen dezelfde keuzes?

### Pharrell Williams - Happy

It might seem crazy  
What I'm about to say  
Sunshine, she's here  
You can take a break  
I'm a hot air balloon  
That could go to space  
With the air  
Like I don't care  
Baby, by the way

Uh, because I'm happy  
Clap along if you feel like a room  
without a roof  
Because I'm happy  
Clap along if you feel like happiness  
is the truth  
Because I'm happy  
Clap along if you know what happiness  
is to you  
Because I'm happy  
Clap along if you feel like that's  
what you wanna do

Here come bad news  
Talking this and that (Yeah)  
Well, gimme all you got  
And don't hold back (Yeah)  
Well, I should probably warn you  
I'll be just fine (Yeah)  
No offense to you  
Don't waste your time  
Here's why

Refrein

Happy  
Bring me down  
Can't nothing (Happy)  
Bring me down  
My level's too high (Happy)  
To bring me down  
Can't nothing (Happy)

Bring me down  
I said (Happy happy)  
Bring me down (Happy, happy)  
Can't nothing (Happy, happy)  
Bring me down (Happy, happy)  
My level's too high (Happy, happy)  
To bring me down (Happy, happy)  
Can't nothing (Happy, happy)  
Bring me down  
I said

Because I'm happy  
Clap along if you feel like a room  
without a roof  
Because I'm happy  
Clap along if you feel like happiness  
is the truth  
Because I'm happy  
Clap along if you know what happiness  
is to you  
Because I'm happy  
Clap along if you feel like that's  
what you wanna do

Refrein

Happy, happy  
Bring me down (Happy, happy)  
Can't nothing (Happy, happy)  
Bring me down (Happy, happy)  
My level's too high (Happy, happy)  
To bring me down (Happy, happy)  
Can't nothing (Happy, happy)  
Bring me down  
I said

Refrein 2x

C'mon  
(Bron: [www.songteksten.nl](http://www.songteksten.nl))



Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld.

Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Vereniging Kerk en Vrede  
bezoekadres:

Joseph Haydnlaan 2a | 3533 AE Utrecht

030 - 231 66 66

[secretariaat@kerkenvrede.nl](mailto:secretariaat@kerkenvrede.nl)



[www.kerkenvrede.nl](http://www.kerkenvrede.nl)

Lesbrief

# TIBET

— Vrede van binnen —

# Inleiding

Tibet is maar kort een zelfstandig land geweest. Tot 1912 was het land wisselend onafhankelijk en bezet en vanaf 1952 wordt het land bezet door China. Tibet is vooral bekend vanwege het geloof en de leider van de Tibetaanse boeddhisten: de Dalai Lama. De Dalai Lama staat bekend als uiterst vreedzaam. Is dat zo? En waarom heeft hij dan toch vijanden? Waarom wil China Tibet bezet houden? Op Wikipedia kun je veel vinden over Tibet.



## Opdrachten

### 1. De geschiedenis van Tibet

Onderzoek de geschiedenis van Tibet. Zoek de belangrijkste feiten op. Zoek bij ieder feit een afbeelding en print die uit. Maak een tijdbalk vanaf de 6e eeuw na Christus tot nu (iedere eeuw is een decimeter). Je krijgt dan een tijdbalk van 1,5 meter. Je kunt hiervoor witte A4-tjes aan elkaar plakken, of je kunt gekleurd papier gebruiken of karton. Maak met dikke stiften een keurige tijdsindeling. Zet de belangrijke historische feiten op de juiste plek van de tijdbalk. Plak de afbeelding er bij.



### 2. Dalai Lama en 'Happiness'

Kijk eens naar het volgende (korte) filmpje van de Dalai Lama. Let op: het filmpje is in het Engels, met Engelse ondertiteling.



[www.kerkenvrede.nl/lesbrief/ti01](http://www.kerkenvrede.nl/lesbrief/ti01)

Vertaal de tekst van de Dalai Lama naar het Nederlands. Hoe bereik je volgens de Dalai Lama 'happiness'? En ben je het daarmee eens?



[www.kerkenvrede.nl/lesbrief/ti02](http://www.kerkenvrede.nl/lesbrief/ti02)

Kijk nu eens naar het volgende filmpje van Pharell Williams - 'Happy'.



Mensen worden blij van dit liedje. 'Happy' is een gevoel. Wat hoort er volgens de Dalai Lama bij dit gevoel? Wat hoort er volgens jou nog meer bij een 'gelukkig en blij' gevoel? Welke kleuren? Welke beelden? Pak een blad. Maak een tekening, het hoeft niets voor te stellen, als het voor jou maar het gevoel van geluk en blijdschap uitdrukt.

### 3. Tibetaanse cultuur

De Tibetanen hebben een eigen cultuur. Op Wikipedia en in andere bronnen kun je hier veel over vinden. Verzamel informatie (tekst en beeld) over de Tibetaanse cultuur en zet dit in een mindmap.



### 4. Omgang met elkaar

A. Wanneer gaat samen leven beter: als je elkaar complimenten geeft, aardig bent voor elkaar en wanneer je de ander in zijn waarde laat/accepteert wie hij is? Of als je tegen elkaar zegt dat je de ander niet mag, vervelend doet naar elkaar en wanneer je de spullen van de ander steelt? En hoe gaat dat bij jullie in de klas? Voer een discussie over de vraag wanneer het fijner is in de klas - als je op de eerste manier met elkaar omgaat, of op de tweede (natuurlijk is dat op de eerste manier, daar gaat het niet om, het gaat er om dat je bedenkt waarom dat zo is). Schrijf de uitkomsten van de discussie op een grote flap.

B. Zoek eens met elkaar op hoe de Chinese overheid met de Tibetanen omgaat, en dan met name de volgelingen van de Dalai Lama. Zoek ook eens op hoe de Tibetanen met de Chinezen omgaan.

Kijk samen eens naar 'Tibet - de angst voorbij'. Discussieer hier met elkaar over. Gaat China goed met de Tibetanen om? En hoe vind je dat de Tibetanen met de Chinezen omgaan? Schrijf dit op een grote flap. Als je dit vergelijkt met de flap die jullie gemaakt hebben onder 4A wat valt je dan op? Welke conclusies kun je trekken?



[www.kerkenvrede.nl/lesbrief/ti03](http://www.kerkenvrede.nl/lesbrief/ti03)