



OPEN OPROEP PACIFISME

Met de invasie van Rusland in Oekraïne en van Israël in Gaza is oorlog naar ons gevoel dichterbij gekomen dan die in jaren was. De dreiging ervan ervaren we allemaal. Voor sommigen is die dreiging aanleiding de eigen houding tegenover oorlog grondig te herzien. Valt het pacifistische standpunt nog te verdedigen?

De vraag van deze open oproep is: **Waarom ben ik pacifist?**

Stuur uw essay, verhaal of gedicht naar redactie@de-gids.nl o.v.v. pacifisme. Twee inzendingen worden in het themanummer over pacifisme (februari 2025) gepubliceerd.

Deadline: 2 december 2024

Essay of verhaal max. 1.000 woorden, poëzie max. 300 woorden