

Juni 2024

Vredeslied van de maand

De wijze woorden en het groot vertoon

‘De wereld omgekeerd’, dat is de ondertitel van dit lied en daar gaat het in dit Oosterhuislied om.

“Hij wiens kracht in onze zwakheid woont (1)”, “De bierkaai wordt een stad van vrede (2)”.

Geen geweldspiraal maar een vredesspiraal!

De rustig vertellende melodie van Bernard Huijbers, de eerste Oosterhuis componist, laat alle ruimte voor de beeldende taal.

Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundels:

Liedboek 2013 1001, Tussentijds 207, Gezangen voor Liturgie 428, Zangen van Zoeken en Zien 420

Dit lied is te beluisteren via onderstaande link. Door scrollen tot ‘media’.

Let op de rolverdeling ‘mannen’ ‘vrouwen’ ‘allen’!

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/1001-de-wijze-woorden-en-het-groot-vertoon-9_5_8