

A Jerusalem Voice for Justice

*een oecumenisch getuigenis voor gelijkheid en een rechtvaardige vrede
in Palestina/Israël*

Jeruzalem, 1.4.2025

“Uit de diepten roep ik tot U”
(Psalm 130:1)

We leven in een tijd van diepe crisis. We schrijven u vandaag omdat we geloven dat ons geloof bedoeld is om te stralen in tijden als deze.

Terwijl de oorlog in Gaza voortduurt, heeft Israël een oorlog ontketend op de Westelijke Jordaanoever, verborgen voor de ogen van de wereld. Het Israëlische leger voert op de Westelijke Jordaanoever de grootste verdrijving van Palestijnen uit hun huizen uit sinds 1967. Volgens OCHA zijn al meer dan 40.000 Palestijnen ontheemd en leven ze momenteel zonder onderdak, essentiële voorzieningen en gezondheidszorg.

In deze context denken we aan de gelijkenis die Jezus vertelde. De gelijkenis speelt zich af in deze landen. Een gewonde man lag aan de kant van de weg. Jezus beschrijft degenen die hem passeerden zonder te stoppen. Rev. Martin Luther King stelde voor dat ze hem passeerden uit angst: wat zal er met mij gebeuren als ik stop? Rev. King schreef dat de barmhartige Samaritaan in plaats daarvan de vraag stelde: wat zal er met hem gebeuren als ik hem passeer? Alleen de barmhartige Samaritaan handelde om het leven van de gewonde man te redden. Terugdenkend aan deze gelijkenis willen we ons nu richten tot drie groepen mensen.

Tot onze broeders en zusters in Gaza, Gaza-stad, Khan Younis en Rafah, en op de Westelijke Jordaanoever, in Nablus, Jenin en Tulkarm:

We weigeren aan jullie voorbij te gaan. We vergeten jullie niet alleen niet, maar verplichten ons tot solidariteit met jullie. Wij dragen jullie in onze gebeden. Wij huilen met jullie mee. We proberen jullie kreten te laten horen in een wereld die uit zijn zelfgenoegzaamheid moet worden geschud.

Aan degenen over de hele wereld die onze wonden zien maar zich niet uitspreken:

We herkennen jullie angst en weten dat er veel op het spel staat als jullie je nu uitspreken.

Misschien hoop je nog steeds, in stilte, dat iemand anders onderweg zal stoppen om te helpen. Het zou nu duidelijk moeten zijn dat niemand stopt. Onlangs heeft de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, verklaard dat hij over een paar weken belangrijke aankondigingen zal doen over de toekomst van ons vaderland. We vrezen dat de annexatie van Palestijnse gebieden door Israël op handen is. Het toenemende gebruik van de namen “Judea en Samaria” (in plaats van de bezette West Bank), waarbij Bijbelse terminologie wordt gebruikt om de huidige politieke realiteit te vertroebelen, geeft blijk van een verlangen om Palestina en de Palestijnen van de kaart te vegen, door te beweren dat we niet bestaan. Nu is de tijd om erop aan te dringen dat Palestijnen het recht hebben om in hun thuisland te leven, en om ons aan te sluiten bij degenen die over de hele wereld oproepen tot gelijkheid, gerechtigheid en vrede voor zowel Palestijnen als Israëliërs.

Tot slot, aan die Joden en Christenen die ertoe gebracht zijn te geloven dat het Gods wil is dat Israël ons thuisland annexeert:

We willen duidelijk stellen dat jullie misleid zijn. Allen, Palestijnen en Israëli's, zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Ze zijn allemaal gelijk in waardigheid en rechten.

Bovendien is onze God een God van liefde die geweld verafschuwt en van al Gods kinderen houdt. De Palestijnen zijn je “naaste”. Het onschendbare gebod in het woord van God dat we delen is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf” (Leviticus 19:18, Matteüs 22:39, Marcus 12:31, Lucas

10:27, Romeinen 13:9). De Palestijnen uit hun thuisland verdrijven is niet alleen een daad van geweld; het is heiligschennis.

Nu Pasen nadert, bevestigen we opnieuw dat het licht schijnt in de duisternis en dat de duisternis het niet overwint. "Wat in hem is ontstaan was leven, en het leven was het licht van alle mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overwonnen" (Johannes 1:3-5).

A Jerusalem Voice for Justice

Leden zijn onder andere:

Zijne Zaligheid Latijnse Patriarch van Jeruzalem Michel Sabbah (emeritus)

Zijne Excellentie Lutherse Bisschop van het Heilige Land Munib Younan (emeritus)

Dhr. Yusef Daher

Mw. Sawsan Bitar

Dhr. John Munayer

Dhr. Samuel Munayer

Rev. David Neuhaus SJ

Rev. Frans Bouwen MAfr

Rev. Alessandro Barchi