

# PERSBERICHT

## Vredesweek 2023 in Vlaardingen **Geen Vrede met Oorlog**

In Vlaardingen wordt van 14 t/m 24 september weer de jaarlijkse Vredesweek gehouden, met als thema "Geen Vrede met Oorlog". Helaas actueler en harder nodig dan ooit, óók dicht bij huis! De PAX Ambassade van Vrede organiseert elk jaar deze week om, juist in de spiraal van geweld waarin de wereld zich op dit moment bevindt, ook aandacht te vragen voor een ander geluid. Dat begint in het klein, van mens tot mens. Een groet, een helpende hand, een luisterend oor. Bewustwording voor de noden van de ander, die niet altijd direct zichtbaar zijn. Om in vrede met elkaar samen te kunnen leven is het belangrijk elkaar allereerst te leren kennen. Om met elkaar in contact te komen en informatie van betrokkenen te horen, vaak uit eerste hand, zijn een aantal activiteiten georganiseerd – de meeste gratis toegankelijk. Doorlopende activiteiten, die tijdens openingstijden te bezoeken zijn zoals een portret expositie van Kracht van Vrouwen in het Stads kantoor, de foto expositie Hope & Fear van Afghaans persfotograaf/ vluchteling Hedayat Amid in Museum Vlaardingen en bloemenschilderijen uit de herinneringen van de Oekraïense Katia Solodka in Kerkcentrum Holy. Daarnaast wordt er van zaterdag 16 t/m 23 september dagelijks een stiltekring gehouden tussen 12.30-13.00 uur op het Van Hogendorpkwartier en zijn er themavieringen in alle kerken. Tijdens de hele week kun je overal in Vlaardingen vredesvlaggen en witte lintjes aantreffen.

Speciale evenementen tijdens deze week zijn lezingen in de Windwijzer: Zin op Zondag (Bram Grandia) zondag 17/9 om 15.00 uur, Geen Vrede met Oorlog (David de Beer) maandag 18/9 om 19.30 uur en in Museum Vlaardingen: sprekers vanuit Onderzoekplatform Bellingcat (Wim Zwijnenburg) plus Stop Wapenhandel (Wendela de Vries) zaterdag 23/9 om 15.00 uur. Voor culturele activiteiten die de rijkdom uit verschillende landen van herkomst verbinden rond het thema "Geen Vrede met Oorlog" ben je welkom in de Kroepoekfabriek op donderdag 21/9 om 20.00 uur (zang, muziek, gedichten), in de Bethelkerk op vrijdag 22/9 om 20.00 uur (Korenfestival met community sing-in) of in de Windwijzer eveneens op vrijdag 22/9 om 20.00 uur (film Het Verloren Transport). De Vredesweek 2023 wordt actief afgesloten met een **Vredeswandeling** op zondag 24/9. Wandelaars worden opgeroepen zich vanaf 13.45 uur te verzamelen bij de Historische Mozaïekbanken aan de Hoflaan. Via een route van circa 4,5 kilometer met meerdere stopplaatsen met aandacht voor oorlogsgebieden, is de eindbestemming **Mrija - de tijdelijke Oekraïense woonwijk**. Hier zullen ook vluchtelingen uit andere landen, die al langer in Vlaardingen wonen, mooie dingen uit hun land van herkomst laten zien waar ze trots op zijn. We hopen dan ook op een grote opkomst!

Uitgebreide informatie over inhoud, locatie, tijden, wijze van reserveren en eventuele kosten kunt u vinden op de website <https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-vlaardingen>. Van harte aanbevolen, zeer welkom!

## EINDE PERSBERICHT

---

Voor informatie over dit persbericht, of over de inhoud, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen.

Secretaris  
E-mail

Han Raeijmaekers  
[ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl](mailto:ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl) Telefoon

06 - 305 652 96