

Augustus 2024

Vredeslied van de maand

Wij die met eigen ogen

Zo confronterend is de tekst van dit lied tegen de derde wereldoorlog.:

Wij, die met eigen ogen ...

Wij die nog mogen leven...

Dat wij toch niet vergeten...

Wijzelf zijn in het geding.

Oosterhuis schreef dit indringende lied voor de Vietnam-zondag op 29 oktober 1972 op de melodie van het Wilhelmus (a). Maar vrijwel geen enkele bundel neemt deze uitdagende suggestie over.

De eerste 'Oosterhuis componist' Bernard Huijbers stelde later de melodie van 'Ik wil mij gaan vertroosten' (b) voor en Antoine Oomen schreef een nieuwe melodie (c).

Dit lied is te vinden in de volgende bundels:

Liturgische Gezangen 188 (b), 189 (c) en 238 (c), Gezangen voor Liturgie 553 (c), Zingt Jubilate 703 (b), Oud-Katholiek Gezangboek 832 (b), Zingend Geloven 2-100 (b), Tussentijds 217 (b), Evangelische Liedbundel 307 (b), Zangen van Zoeken en Zien 407a (b), 407b (c), Verzameld Liedboek 872 (c)

Dit lied is te beluisteren (b) via deze link: <https://www.youtube.com/watch?v=Gk8RETLaStg>