

1924 - 2024



Jubileumdag

Zingen tegen de bierkaai

zaterdag 5 oktober 2024 | 10.00 - 16.30 uur
Johannescentrum | Moezeldreef 400 Utrecht

Op 8 oktober 2024 bestaat
Kerk en Vrede precies 100 jaar.

Dat is iets om bij stil te staan.

100 jaar inzet voor vrede.

Op 5 oktober staan we stil
bij dit 100-jarig 'jubileum'.

Een ieder die zich aangesproken
voelt is welkom.

Om achterom en vooruit te kijken.

En ook om ons heen.

Juist in deze beweging tijd.

Kerk en Vrede staat voor:

- Vrede tussen mensen.
- Vrede met de aarde.
- Vrede op de markt.
- Vrede tussen volkeren.
- Vrede met God en met jezelf.

1924 - 2024



Programma

10.00 uur – Ontvangst

Je bent welkom, de koffie en thee staan klaar!

10.30 uur – Opening

'De kunst van het vrede stichten'.

Opening door Henk Baars, voorzitter van *Kerk en Vrede*.

11.00 uur – Systeem loopt vast – Een manier om verder te gaan

Muziek van wanhoop en hoop Een voorstelling met liederen over vluchten, over oorlog, donkerte en koude én het antwoord daarop: muziek maken en verhalen vertellen. Door Jan Marten de Vries, m.m.v. Elianne Ardts (cello en zang) en Mehmet Polat (ud).

12.00 uur – Presentatie jubileumboek

We presenteren het jubileumboek *Pacifisme in tijden van oorlog. Kerk en Vrede 1924-2024, 100 jaar strijd tegen het geloof in geweld*. Het is geschreven onder redactie van Greetje Witte-Rang, m.m.v. de Theologische Werkgroep van *Kerk en Vrede*. Leden van *Kerk en Vrede* en deelnemers aan de jubileumdag ontvangen dit boek gratis.

12.30 uur – Pauze

Wij zorgen voor een lunch. Daarbij is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ook kun je een rondje maken langs de markt van vredesorganisaties, op de diverse tafels in de kerkzaal van het Johannescentrum.

13.45-15.45 – Workshops

Je kunt kiezen uit 4 workshops (ze duren allemaal 2 uur):

1. Zang

We gaan samen zingen: een scala van vredesliederen - vanaf de begintijd van *Kerk en Vrede* tot nu - komt voorbij. Met Hanna Rijken en het Vocaal Theologen Ensemble.

2. Percussie

Hoe kun je op non-verbale wijze communiceren en wat draagt dat bij aan vrede? Met Sherwin Kirindongo van 'Musicians without borders'.

3. Loesje

Samen met 'Loesje' tegendraadse teksten maken over 100 jaar *Kerk en Vrede* en over de vredesbeweging in weerbarstige tijden (max. 15 deelnemers).

4. Gesprek

Wat beweegt ons anno 2024? Gesprek over het manifest van *Kerk en Vrede* dat het eerste hoofdstuk vormt van het jubileumboek. M.m.v. leden van de Theologische Werkgroep van *Kerk en Vrede*, onder wie Greetje Witte-Rang.

Wandeling

Daarnaast is het mogelijk om een **wandeling** te maken naar Fort Blauwkapel. Een plaats met een bewogen geschiedenis. Vanaf 1959 doet de kapel dienst als oecumenische onderwegkerk.

Jubileumlied *Die dag zal komen...*

Aansluitend op de workshops en de eventuele wandeling presenteren we het jubileumlied *Die dag zal komen*.

De bekende dichter Andries Govaart schreef het voor het 100-jarig bestaan van *Kerk en Vrede*. Frans Bullens voorzag zijn tekst van een pakkende melodie en maakte ook een 4-stemmige koorzetting.



Deze presentatie gaat over in **een korte afsluitende viering** met bijdragen vanuit de workshops. Deze viering is **uiterlijk 16.30 uur** afgelopen.

1924 - 2024



Aanmelden

Meld je vóór 15 september aan via secretariaat@kerkenvrede.nl.
Geef ook je eerste en tweede keuze door wat betreft de workshops.

Kosten

Vrije giften zijn welkom via IBAN: NL 14 TRIO 0320 3644 02.
Op de jubileumdag is er ook een bus voor bijdragen.

Bereikbaarheid

Het Johannescentrum (Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht, 030-2620216)
is goed bereikbaar met het OV: wp.johannescentrum.nl/route

Bij alle geweld geweldloos

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Deze inzet vindt plaats vanuit de overtuiging dat het evangelie ons oproept om te werken aan een rechtvaardige en vreedzame samenleving. Al 100 jaar bepleit *Kerk en Vrede* dat kerk en samenleving hun misplaatste vertrouwen in geweld afzweren en gaan werken met vreedzame middelen van conflictpreventie en conflictoplossing. Geweld lost geen problemen op, maar creëert ze of maakt ze groter.

Via www.kerkenvrede.nl, ons kwartaaltijdschrift *Vredesspiraal* en publicaties informeren wij over ons gedachtegoed en analyseren wij ontwikkelingen op het terrein van vrede en oorlog. Via de **webwinkel** zijn artikelen te bestellen.

Doe mee! Word lid, draag bij of meld je aan als vrijwilliger. Mail naar: secretariaat@kerkenvrede.nl of maak een afspraak: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht, tel.030-2316666. Je bent van harte welkom!

Wil je meer folders? Stuur ons dan een mailtje.