

Oktober 2024

Vredeslied van de maand

***Geef vrede door van hand tot hand***

De ouders van de dichter Fred Kaan waren in de oorlog actief in het verzet en dat bracht hem tot een pacifistische overtuiging.

*Geef vrede door van hand tot hand,  
je moet die schat bewaren;  
bescherm haar als een tere vlam,  
behoed haar voor gevaren.*

De broze vrede wordt doorgegeven als een tere vlam, maar ook als brood en wijn ( zie vers 3 en 5). De melodie St. Columba' verwijst naar de bekende Ierse zendeling Saint Columba (521-597) die het klooster in Iona stichtte.

Deze goed zingbare Engels hymn, in een vertaling van Andries Govaart kan prima klinken als afsluiting van het avondmaal of als slot van de dienst.

Dit vredeslied is alleen te vinden in het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, lied 1014

Dit lied is te beluisteren via deze link:

[https://www.liedboekcompendium.nl/lied/1014-geef-vrede-door-van-hand-tot-hand-9\\_7\\_1](https://www.liedboekcompendium.nl/lied/1014-geef-vrede-door-van-hand-tot-hand-9_7_1)