

# SOS-bericht uit Gaza

Onlangs kreeg Peace SOS dit indringende bericht van Salama, coördinator van Peace SOS Gaza. De ondergetekende organisaties hopen dat iedereen – met name onze landelijke politici en politici in het Europarlement - het leest:

*De huidige situatie in Gaza is erg moeilijk. Voedsel is erg schaars, de prijzen zijn hoog en de distributie van hulp is nog niet begonnen. Degenen die hulp gaan halen om een beetje voedsel te bemachtigen, komen ofwel terug met wat voedsel of verliezen hun leven doordat het Israëlijsche leger degenen die op hulp wachten onder vuur neemt, waardoor velen het leven verliezen. Het leven is erg moeilijk. De tenten staan dicht op elkaar en bieden overdag geen bescherming tegen de hitte en 's nachts niet tegen de kou. Daarom proberen de mensen de hitte te verminderen met water, dus hebben ze water nodig en helaas is dat meestal niet beschikbaar. We proberen de waterputten in het gebied te benutten, maar wat de zaak bemoeilijkt is het gebrek aan elektriciteit, en alternatieven zijn erg moeilijk en duur. In het verleden gingen mensen rond deze tijd naar het strand om af te koelen, maar nu is het in veel delen van het strand verboden om de zee te benaderen, dat is een besluit van het Israëlijsche leger. Kinderen (zuigelingen) lijden honger. Er is geen melk voor kinderen of voedingssupplementen. Hun lichamen zijn vermagerd en sommigen zijn gestorven. De situatie is erg gevaarlijk. Er is geen water, geen voedsel en geen behandeling beschikbaar. Iedereen lijdt. We gaan langzaam dood.*

*Ik schrijf je deze brief en mijn hart breekt van pijn. Mijn baby is ziek en ik kan geen behandeling of luiers voor haar vinden. Ze lijdt aan ondervoeding. Er is geen melk of voedsel voor haar om haar gezondheid te verbeteren. Mijn vrouw lijdt ook aan ondervoeding. Ze is vermagerd en kan onze baby geen borstvoeding meer geven. Er is geen gezond voedsel. Er zijn geen voedingsstoffen. De prijs van meel is hoog, de prijzen van groenten zijn erg hoog en de prijzen van eiwitten en suikers zijn erg, erg, erg hoog. We weten niet wat we moeten doen.*

We vinden het ten hemel schreiend dat er hongersnood is in Gaza en dat er aan de grens met Gaza ongeveer 9.000 vrachtwagens met humanitaire hulp klaarstaan voor een dichte grens. We hopen dan ook dat de grenzen gauw geopend worden. Vlak voor het verschijnen van deze advertentie schreef Salama: *Het is een moeilijke tijd voor ons in Gaza. De bombardementen zijn niet gestopt. Overal vallen doden. Het is een hel.*

Er dient onmiddellijk een einde te komen aan het bombarderen en het schieten. Het is tijd voor vrede in Gaza en de rest van de wereld. We hopen dat alle gijzelaars gauw bevrijd mogen worden. Dat de harten van politici mogen verzachten. Dat Nederland zal aandringen op vrede door middel van vreedzame middelen. Dat de spiraal van geweld en trauma overgaat in een spiraal van vrede en heling. Dat we voor elkaar zullen zorgen en de natuur.

Hopelijk komt er gauw:

**Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.**



Peace SOS  
[www.peacesos.nl](http://www.peacesos.nl)



Religieus  
Genootschap  
der Vrienden

Quakers, Religieus  
Genootschap der Vrienden  
<https://www.quakers.nu/>



Vredesbeweging Pais  
<https://www.vredesbeweging.nl/>



Kerk en Vrede  
[www.kerkenvrede.nl](http://www.kerkenvrede.nl)

Religions for Peace 

Religies voor Vrede Nederland

Religies voor Vrede  
<http://www.religiesvoorvrede.nl/>

Een *Ander*  
Joods Geluid

Een Ander Joods Geluid  
<https://www.eajg.nl/>



THE HAGUE PEACE PROJECTS

The Hague Peace Projects  
[www.thehaguepeace.org](http://www.thehaguepeace.org)