

Dit kabinet geeft niet  
om de vrijheid en  
veiligheid van  
jongeren

## Als er oorlog komt, dan gaan wij niet!



**Rik Bresters** is bestuurslid van Dwars, GroenLinkse Jongeren en **Boyd Angenent** is voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA

**N**u we niet langer op de Verenigde Staten kunnen vertrouwen, en er oorlog is aan de grens van Europa, is het logisch dat Nederland zijn onafhankelijkheid wil versterken. In die context wil het kabinet-Jetten onze defensie uitbreiden naar 122.000 mensen. Lukt dat niet, dan overweegt de coalitie van D66, CDA en VVD de opkomstplicht weer in te voeren. Dat zou betekenen dat de dienstplicht weer actief van kracht wordt en jongeren gedwongen worden om voor defensie te werken.

Wanneer wij worden aangevalen, moeten we onszelf kunnen verdedigen. Maar je kan niet de vrijheid verdedigen door de vrijheid van onze eigen jongeren op te offeren.

De dienstplicht zou nodig zijn voor onze veiligheid, maar zo hoog heeft dit kabinet onze veiligheid helemaal niet in het vaandel. Er wordt nauwelijks extra geld gegeven aan ontwikkelingssamenwerking, waardoor wij onszelf isoleren en de wereld instabieler wordt. Daarnaast houdt het kabinet ons afhankelijk van de Verenigde Staten en hun machtige multinationals.

De investeringen in defensie

gaan ten koste van de veiligheid van gewone mensen in hun dagelijks leven. Echt veilig ben je niet, wanneer je je zorg niet kan betalen. Terwijl klimaatverandering de grootste dreiging is voor de mensheid, heeft Jetten het vooral over investeringsklimaat.

De dienstplicht is er voor alle sociale klassen en zou zo een bijdrage leveren aan sociale gelijkheid. Maar alleen al in de vrijheidsbijdrage is dat streven ver te zoeken. Onderzoek van de FNV toont aan dat een vuilnisman twee tientjes méér mee moet gaan betalen dan een minister. Jongeren worden opgeofferd voor de veiligheid van het grootkapitaal. Dat is verwerpelijk.

Dit kabinet geeft niet om de vrijheid en veiligheid van jongeren. Het lef om echt te investeren in veiligheid is er niet, dus wordt er gekozen voor een goedkope manier om aan extra kanonnenvoer te komen.

Wij vinden ook dat er geïnvesteerd moet worden in veiligheid. In het binnenland door de sociale zekerheid en zorg op orde te houden, en in het buitenland door ontwikkelingssamenwerking en investeringen in diplomatie enorm op te schroeven. Dan is het niet meer nodig jongeren op te offeren.

Als de dienstplicht er toch komt, dan gaan wij die massaal weigeren. Want een regering die niet durft te kiezen voor iedereen vrijheid en veiligheid, is het niet waard om te beschermen. En stel als er oorlog komt, en er niemand gaat, zou dat niet beter zijn?