

# Fredeskuier in Drachten: vrede zit in iedereen

REPORTAGE DAG VAN DE VREDE

Bimmita Poelman

Drachten | Het is een kleurrijk tafereel donderdagmiddag in Drachten op de Internationale Dag van de Vrede. Leden van de doopsgezinde gemeente Drachten-Ûreterp lopen met tekstborden en vredesvlaggen in regenboogkleuren door de regen en gaan op bezoek bij verschillende kerken om met elkaar in gesprek te gaan over vrede.

Vrede betekent niet alleen dat je niet in oorlog bent, legt Coen Reijntjes van de doopsgezinde gemeente uit. „Vaak denken mensen bij het woord vrede aan oorlog. Maar vrede is geweldloos. Je kunt ook in vrede zijn met je naasten, met jezelf, met de natuur en met God.“

**Karel Eykman**

Daar draait de Fredeskuier dan ook om. Nadat de kaars ontstoken is, opent ds. Roelof Akse in de doopsgezinde vermaning aan de Zuiderbuurt de kuier met een gedicht van Karel Eykman. Hierna lopen de twaalf wandelaars gezamenlijk naar de regenboogvlag buiten. Daar spreekt Akse nog een gedicht uit over het samen op pad gaan.

De wandeling gaat verder naar de rooms-katholieke kerk aan de Pier Panderstraat. Ook hier is het thema dat vrede in iedereen zit. Op het plein voor schouwburg De Lawei wordt vooral gesproken over vrede tussen volkeren. Bij woonzorgcentrum De Rispinge, waar een aantal leden van de Doopsgezinde Gemeente woont, gaat het gesprek over vrede met de gemeenschap.



Tijdens de Fredeskuier waren er vijf haltepunten voor bezinning over vrede. Foto: Jilmer Postma

**De regenboog**

„Vanochtend werd ik wakker en toen ik uit het raam keek, zag ik de regenboog. En dat op de Dag van de Vrede“, vertelt Joke Reijntjes van de doopsgezinde gemeente. De regenboog is volgens de Bijbel het teken van het goddelijke genadeverbond met alle levende wezens op aarde. Op de vierde stop, in de protestantse Grote Kerk aan De Drift, schenkt de werkgroep Groene Kerken daar aandacht aan. Mensen gaan in gesprek

over de schepping en hoe we al het levende als naasten kunnen beschouwen. Bij terugkomst in de vermaning staat een maaltijd klaar voor wie dat wil.

Zoals elke week is ook deze donderdagavond een Vredeswake bij de vermaning. Die wordt gehouden zolang er oorlogen zijn. Marjolein Tiemens-Hulscher, die workshops geeft namens GroenGeloven, sluit de dag af met een gesprek over Laudato Si, waarin paus Franciscus het ecologische

en het sociale vraagstuk samenbrengt in een integrale ecologie.

Zondag werken leden van de protestantse gemeente, de rooms-katholieke parochie en de doopsgezinde gemeente nogmaals samen tijdens een viering in de Grote Kerk. Voorafgaand kan er koffie gedronken worden in de doopsgezinde vermaning. Traditiegetrouw wordt deze samenwerking gedaan op de tweede zondag van de Week van de Vrede.