

## 2of3bijEEN is 10 jaren op weg

Bij dit feit willen wij stilstaan.

Dat doen wij op vrijdag 11 juli a.s. om 14.00 u in het

St. Janscentrum, Papenhulst 4, 's-Hertogenbosch

Daar zal Yosé Höhne Sparborth haar nieuwe boek

**‘Eva, Wat heb je gedáán?!’** presenteren.

En het eerste exemplaar aanbieden aan mgr. Gerard de Korte.

Graag nodigen wij u uit bij dit gebeuren

van verdieping en dialoog te zijn.

Wenst u aanwezig te zijn bij deze gelegenheid?

U kunt zich aanmelden via

[info@tweeofdriebijeen.nl](mailto:info@tweeofdriebijeen.nl)

Onder vermelding van naam en eventuele geloofsgroep

*Het Programma van 11 juli a.s. van 14.00 u tot 16.00u*

*– inloop vanaf 13.30u*

*Welkom door Gijs den Boer, secretaris 2of3bijEEN:*

*over 10 jaar 2of3bijEEN als vervolg op 37 jaar Basisbeweging Nederland.*

*Rinus van Warven, de uitgever:*

*waarom hij dit boek wilde uitgeven.*

*Yose Hohne Sparborth:*

*over een belangrijke Traditie in de Rooms Katholieke Kerk*

*( het recht op geloofsdiscussie)*

*Overhandiging eerste exemplaar aan mgr. Gerard de Korte*

*Gelegenheid tot gesprek, verdieping en dialoog onder genot*

*van een drankje en hapje.*

## EVA, WAT HEB JE GEDAÁN?!

EEN HERLEZING VAN GENESIS 2-3

WAARVAN EERST VOORAL VROUWEN,  
DAARNA OOK MANNEN VROLIJK WORDEN  
-LAATSTE EDITIE

Yosé Höhne Sparborth



*Klaas van der Kamp schrijft in het voorwoord van het boek:  
“Zo laat Yosé ons met andere ogen kijken naar de tekst van Genesis, de tekst die christenen vaak aanhalen bij het klassieke rolpatroon van man en vrouw. Zij brengt je op het puntje van je stoel, als ze zo'n bijbelfragment aan het begin van de Bijbel gaat analyseren.  
Er zijn boekenkasten vol over geschreven.  
En toch is dit anders, Yosé waagt zich er aan.”*

### over de auteur

Yosé Höhne-Sparborth (1946) werd geboren in Berlijn, in een familie die reeds in 1934 zwaar werd getroffen door het aantreden van Hitler. De familie verliet in 1953 als politiek vluchteling de DDR, kreeg in de BRD geen kansen met deze antifascistische achtergrond, en kwam zo 1955 naar Nederland: Limmen. 1964 werd zij kloosterling, bij de Zusters van 'De Voorzienigheid', Lauriergracht, Amsterdam. Opvang van dakloze meisjes, daarmee tevens onderwijs, was een belangrijke inzet vanaf het begin van de Congregatie in 1852. Politieke en persoonlijke ontwikkelingen zouden haar meermaals naar enkele Latijns-Amerikaanse landen voeren, en naar Irak. Opleidingen genoot ze voor het onderwijs, Liturgische arbeid, Theologie, Drama als groepswork. Een ongeval beperkte haar vanaf haar 43ste jaar tot onbetaalde arbeid. Een beperking die zich omzette in ongekende ruimten.