

# Die dag zal komen

t.g.v. 100 jaar Kerk en Vrede

tekst: Andries Govaart

muziek: Frans Bullens

1. Dan zullen wij wonen in huizen van vrede,  
gegrond op vertrouwen, verbonden met burenen.  
Geen pijnlijke dromen in duistere uren,  
geen angst voor elkaar of voor vreemde streken.  
En ieder is welkom, iedereen nodig.  
Ruimte te over, geen mens overbodig.  
Mocht dit ooit waar worden, zo blijven wij hopen.  
Die dag zal komen, verhaast de tijd:  
de nieuwe aarde waar wij van dromen,  
waar wij aan werken, die Gij bereidt.

2. Wij rusten in vrede, bewaren de aarde,  
geschenk ons gegeven voor nu en voor later.  
We plunderen niet, geen land, lucht of water,  
en laten wat leeft in zijn kostbare waarde.  
Een nieuwe balans, wij leren te delen,  
duurzaam te leven en niets te verspelen.  
Mocht dit ooit waar worden, wij zingen met velen.  
Die dag zal komen, verhaast de tijd:  
de nieuwe aarde waar wij van dromen,  
waar wij aan werken, die Gij bereidt.

3. Een eerlijke handel, geen mens wordt gebroken,  
geen afval verpatst, geen giftige kleren.  
De kinderen spelen, niets zal hun deren  
en ieder kan werken, waar we ook wonen.  
De markt wordt een plein, een ruimte van vrede,  
ieder voldoende, de strijd is gestreden.  
Mocht dit ooit waar worden, zo klinkt onze bede.  
Die dag zal komen, verhaast de tijd:  
de nieuwe aarde waar wij van dromen,  
waar wij aan werken, die Gij bereidt.

4. De volken verzoend, geen mens houdt dat tegen,  
de wapenfabrieken, ze liggen verlaten.  
We leren de vrede en stoppen te haten.  
Geen vrouw meer misbruikt, geen kind in het leger.  
Je hoeft je niet meer uit angst te verschansen.  
Jij bent Gods mens en je krijgt nieuwe kansen.  
Mocht dit ooit waar worden, dan zullen we dansen.  
Die dag zal komen, verhaast de tijd:  
de nieuwe aarde waar wij van dromen,  
waar wij aan werken, die Gij bereidt.