

Gezamenlijke interreligieuze verklaring ter gelegenheid van 80 jaar sinds het eerste gebruik van kernwapens

Augustus 2025

Wij, als gelovigen, verenigen ons in solidariteit, met onze stemmen en onze kracht, voor ontwapening, nucleaire afschaffing en manieren van leven die in de juiste verhouding staan tot elkaar.

Op 16 juli 1945 liet de Verenigde Staten de eerste kernbom ontploffen in het Tularosa Basin in New Mexico, waardoor radioactieve as neerदारrelde en het land, het water, het voedsel en de lucht in de hele regio besmette. Slechts enkele weken later werden Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945 de eerste steden die de hel op aarde van kernwapenaanvallen meemaakten.

Sinds het begin van het nucleaire tijdperk hebben talloze overlevenden van de Trinity-test en van de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki – de *hibakusha* en hun nakomelingen – zich aangesloten bij andere gemeenschappen die de ondraaglijke gevolgen van nucleaire ontwikkeling, wapentests en ongelukken hebben ondervonden: van Shinkolobwe tot Church Rock, van de Republiek der Marshall-eilanden tot Semipalatinsk tot In Ekker, van Three Mile Island tot Tsjernobyl tot Fukushima. De gevolgen van deze en vele andere rampen – sommige opzettelijk, andere per ongeluk – hebben een erfenis van ziekte, verdriet en verzet achtergelaten.

Hiroshima en Nagasaki waren opzettelijke aanvallen, bedoeld om massale sterfte en totale vernietiging te veroorzaken, terwijl de meer dan 2000 kernwapenproeven zijn uitgevoerd zonder enige aandacht voor de gevolgen, met als doel elders te doden en kracht te tonen aan vijanden. De voortdurende vernietiging en het geweld van de ontwikkeling van nucleaire technologieën en nucleaire ongevallen laten zien hoe gevaarlijk we onze wereld hebben gemaakt om deze doelen te bereiken.

Onze spirituele tradities vormen onze visie: hoewel de mensheid in staat is om ernstige, zelfs apocalyptische schade aan te richten, is zij ook in staat om samen te werken in solidariteit voor leven en welzijn.

Vandaag de dag, nu ondraaglijk geweld en conflicten de wereld teisteren, sluiten wij ons als geloofsgemeenschappen en -organisaties aan bij de groeiende beweging van mensen – die zich bewust zijn geworden van de ondraaglijke aard van geweld en hebzucht – om op te roepen tot vrede, nucleaire ontwapening en gerechtigheid in al haar vormen.

Hoewel de uitdagingen enorm zijn, is dit het moment om te bevestigen dat er een andere weg mogelijk is: een weg die geworteld is in solidariteit, menselijke waardigheid en hoop. De 80e verjaardag van de atoombommen biedt een cruciaal moment om onze prioriteiten te heroverwegen. Door bijvoorbeeld de ongeveer 100 miljard dollar die in 2024 aan de ontwikkeling van kernwapens wordt besteed, te herbestemmen voor gezondheid, onderwijs, mensenrechten en ecologisch welzijn, kunnen we een groot verschil maken bij de verwezenlijking van de VN-agenda voor 2030 en het aanpakken van de crises van onze tijd.

We eren de nalatenschap van allen die de wonden van het nucleaire tijdperk dragen, die schreeuwen te midden van de verschrikkingen van oorlog en die vasthouden aan de waarheid van onze onderlinge verbondenheid. We moeten samen een vreedzame en kernwapenvrije wereld creëren, in het belang van alle mensen en niet-menselijke wezens op deze

planeet.

Terwijl de ontploffing van een kernwapen het einde van het leven zoals wij dat kennen belooft, brengt de hele nucleaire brandstofketen – winning, tests, transport, productie, gebruik, opslag en afval – ernstige schade toe aan mensen, land, water, lucht en ecosystemen voor generaties lang, het meest acuut in inheemse en gemarginaliseerde gemeenschappen in de frontlinie.

Gedurende deze acht decennia heeft het nucleaire tijdperk de mensheid en al het leven op aarde belast door een ondraaglijke machtsdynamiek op basis van overheersing in stand te houden. Deze technologieën en logica worden gekenmerkt door, en versnellen, militarisme en het nastreven van angstaanjagende oorlogswapens; uitbuiting en ecologische vernietiging door winning en verontreiniging; en de invloed van machtige belangen boven de eisen, rechten en smeebeden van de natuur en het maatschappelijk middenveld.

Wij betreuren het dat kernwapens worden gelijkgesteld met technologische, strategische of politieke vooruitgang, of met de garantie van veiligheid. Wij verwerpen het gelijkstellen van de kernenergie-industrie met een symbool van dekolonisatie of milieubewustzijn. Ondanks wat machtige instellingen ook mogen beweren, zijn kernwapens en kernenergie geen heilige rechten. Zij zijn evenmin waar wij ons vertrouwen in stellen.

Onze ethiek en spiritualiteit dwingen ons om samen te werken aan de afschaffing van kernwapens, aandacht te schenken aan de historische en voortdurende schade van nucleaire rampen, en onze oprechte gebeden en inspanningen te richten op de veiligheid, gezondheid en vrede van alle landen, gemeenschappen en wezens.

We verbinden ons ertoe om ons aan te sluiten bij het werk van overlevenden, leraren, vakbonden, familieleden, kunstenaars, schoolkinderen, wetenschappers, gekozen functionarissen, religieuze mensen en zoveel leden van het maatschappelijk middenveld.

Dergelijke inspanningen omvatten het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) van 2021, dat momenteel door 73 staten is ondertekend en dat grassrootsbewegingen en een groeiend aantal landen en honderden gemeenten over de hele wereld inspireert om een standpunt in te nemen. Van grote hoofdsteden als Athene tot kleine gemeenschappen, deze lokale steunbetuigingen tonen aan dat betekenisvolle verandering niet alleen afhankelijk is van natiestaten, maar ook van het geweten en de moed van mensen overal ter wereld, aangezien het maatschappelijk middenveld en gekozen vertegenwoordigers invloed uitoefenen op het mondiale beleid.

Dergelijke internationale overeenkomsten worden inderdaad krachtig gemaakt door de inspanningen en de vastberadenheid van de mensen, die zich organiseren in de vorm van getuigenissen en economisch activisme, vredesmarsen en burgeronderzoek; geweldloze directe acties en gemeentelijke resoluties; gebeden, delegaties en burgerlijke ongehoorzaamheid; lesplannen en ontelbare duizenden vredeskranen; en nog veel meer.

En dus brengen wij als gelovigen onze gaven, inzichten en standpunten in om ons in te zetten voor vrede, goede relaties en nucleaire ontwapening – gemotiveerd en geleid niet alleen door de apocalyptische terreur van kernwapens en het ondraaglijke leed dat door nucleair beleid wordt veroorzaakt, maar ook door het krachtige samenwerkingsverband van gerechtigheid en vrede.

We zetten ons in voor inspanningen die lokaal, regionaal, nationaal, mondiaal en metafys-

sisch van aard zijn – vanuit de kern van onze organisaties en gemeenschappen, tot inter-religieuze samenwerkingsverbanden en samenwerking met seculiere groeperingen – omdat we de kracht en het belang van solidariteit en samenwerking erkennen.

Het werk voor nucleaire ontwapening stimuleert en prioriteert ethische manieren van zijn die gebaseerd zijn op waarheid, goede relaties en zeer reële analyses van overleving. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en samen optreden, zoals onze geloofstradities, morele kompassen en spirituele verplichtingen ons opdragen.

Ondersteunende organisaties (per 4 augustus 2025):

Om deze gezamenlijke verklaring namens uw organisatie te ondertekenen, dient u interne goedkeuring te verkrijgen en uw gegevens in te vullen via dit formulier:

<https://bit.ly/InterfaithAug2025-Form>. We houden de steunbetuigingen open tot eind augustus.

ACT Alliance

1. All Souls Nuclear Disarmament Task Force
2. Alliance of Baptists
3. American Friends Service Committee
4. Anglican Pacifist Fellowship
5. Association Modeste et Innocent
6. Australian Religious Response to Climate Change (ARRCC)
7. beHuman
8. Bruderhof
9. Buddhist Council of South Australia
10. Buddhist Council of Western Australia Inc.
11. Cameroon Youths and Students Forum for Peace (CAMYOSFOP)
12. Catholic Religious Australia
13. Centro de Estudios Euméricos
14. Christian Campaign for Nuclear Disarmament (UK)
15. Christian Conference of Asia (CCA)
16. Christians for Peace Newcastle Australia
17. Columban Centre for Christian-Muslim Relations
18. Comisión General Justicia y Paz
19. Community of Christ
20. Community of Christ (British Isles)
21. Community of Christ - Western Europe Mission Center
22. Dominican Sisters ~ Grand Rapids
23. Dominican Sisters of Sinsinawa
24. Federation of Australian Buddhist Council Inc
25. Franciscan Peace Center, Clinton, Iowa
26. Gandhi Development Trust

- 27.Independent Catholic News (ICN)
- 28.Interfaith Council of Southern Nevada
- 29.International Fellowship of Reconciliation (IFOR)
- 30.International Peace Research Association
- 31.InterReligious Task Force on Central America and Colombia
- 32.Justice and Peace Office Sydney Archdiocese
- 33.Justice Peace and Integrity of Creation Commission Union of Superiors General
and the International Union of Superiors General
- 34.Kerk en Vrede (Netherlands)
- 35.Loretto/ BVM at the UN
- 36.May Peace Prevail On Earth International
- 37.Maryknoll Office for Global Concerns
- 38.Mennonite World Conference
- 39.Mingala Thukha Buddhist Association Inc
- 40.Multifaith Voices for Peace & Justice
- 41.Namdhari Sikh Sangat UK (NSSUK)
- 42.Nevada Desert Experience
- 43.Norfolk (VA) Catholic Worker
- 44.North Carolina Council of Churches
- 45.Pace e Bene
- 46.Parliament of the World's Religions
- 47.Pax Christi Dallas TX
- 48.Pax Christi Flanders (Belgium)
- 49.Pax Christi International
- 50.Pax Christi Korea (PCK)
- 51.Pax Christi Long Island (New York)
- 52.Pax Christi New York State
- 53.Pax Christi USA
- 54.People's Federation for National Peace and Development (PEFENAP)
- 55.Presbyterian Peace Fellowship
- 56.Quakers Australia / Religious Soc'ty of Friends
- 57.Religious Society of Friends (Quakers) Australia Yearly Meeting
- 58.Religious Society of Friends (Quakers) Regional Meeting Queensland
- 59.Rissho Kosei Kai of New York
- 60.Sant'Egidio Foundation for Peace and Dialogue
- 61.SEHLAC (Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe)
- 62.Shepparton Interfaith Network
- 63.Sisters of St. Francis, Clinton, Iowa

64. Sisters of St. Joseph of Springfield, MA
65. Soka Gakkai International
66. Sri-Lanka Doctors for Peace and Development
67. Srs. of the Holy Names of Jesus and Mary/U.S. Ontario Province Leadership Team
68. The Peace Committee of the Swedish Society of Friends, the Quakers
69. The United Methodist Church - General Board of Church and Society
70. The Wellspring Community of Australia
71. Transformational Council
72. UPDDHE-Union pour la Promotion/Protection, la Défense des Droits Humains et de l'Environnement
73. Unitarian Universalists for a Just Economic Community
74. Uniting Church in Australia
75. United Church of Christ
76. Voices for a World Free of Nuclear Weapons (United Religions Initiative)
77. Wheaton Franciscan JPIC Office
78. World Council of Churches
79. World Yoga Community