

Op weg naar de jubileumviering van Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober a.s. te Utrecht

Maart 2024

Vredeslied van de maand (3)

Als alles duister is / Dans nos obscurités (Job 29, 3)

In 1940 kocht frère Roger in Taizé een huis voor de opvang van oorlogsvluchtelingen.

Het prille begin van wat uitgroeide tot een inspirerende oecumenische kloostergemeenschap, die tot op vandaag grote aantrekkingskracht heeft.

Met name de korte meditatieve liederen zijn zeer geliefd. Vooral ook door de toegankelijke melodieën van de huiscomponist van Taizé, Jacques Berthier. De herhaalde, verstilde manier van naar binnen toe zingen (mantra) past heel goed bij de vastentijd en de Stille Week voor Pasen.

Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundels:

Liedboek 2013, 598 Tussentijds, 163 Op Toonhoogte 2015, 251 Hemelhoog, 413 Evangelische Liedbundel 171, en Zangen van Zoeken en Zien 91

Via deze link zijn geluidsopnames beschikbaar:

https://kerkliewiki.nl/Dans_nos_obscurit%C3%A9s