



Dag van
de vrede!

Zaterdag
21 september
Op de Dam

Flashmob voor vrede

Om ons heen wordt een oorlogsapparaat opgetuigd. Onze politici zetten in op wapenwedloop en verdere escalatie. Oorlogshitsende taal en roekeloze acties brengen ons naar de rand van een nucleaire oorlog. Zij zijn onze werkelijke belangen uit het oog verloren.

Wij zijn het tegengeluid.

Wij roepen de overheid op om zich weer in te zetten voor vrede. Voor diplomatie in plaats van escalatie. Voor de mensheid in plaats van de wapenhandel. Voor gesprek in plaats van geweld.

Wij staan samen op in stilte voor de vrede. Wij overstijgen partijpolitiek. Voor onze toekomst en die van onze kinderen.

Wij zijn **#VijfHonderdduizendVoorVrede**

De Dam | Amsterdam | 14:00-15:00 | draag iets wits