

September 2024

Vredeslied van de maand

***Die dag zal komen***

Als een proclamatie, zó klinkt het refrein van het gloednieuwe lied dat Andries Govaart bij 100 jaar Kerk en Vrede schreef.

Een jubileumlied dat het visioen van vrede gaande houdt!

***Die dag zal komen, verhaast de tijd:  
de nieuwe aarde waar wij van dromen,  
waar wij aan werken, die Gij bereidt.***

De vredethema's van de 10<sup>e</sup> vergadering van de Wereldraad van Kerken (Busan 2013) vormden de blauwdruk voor de vier coupletten:

1. vrede tussen de mensen,
2. vrede met de aarde,
3. vrede op de markt en
4. vrede tussen de volken.

Frans Bullens schreef een pakkende melodie in drie delen, die de tekst nauwkeurig volgt.

Van vertellen, via dansen naar proclameren.

Gezien de lengte van het lied is een indeling: solo, zanggroep, allen (refrein) aan te bevelen.

Dit nieuwe vredeslied is alleen te vinden op de website van Kerk en Vrede: [www.kerkenvrede.nl](http://www.kerkenvrede.nl)

Hier kunt u het lied vrij downloaden. Er is een muzikale uitvoering in de maak.