

April 2024

Vredeslied van de maand

De steppe zal bloeien

Een visionair lied van Huub Oosterhuis, dat in brede gebaren met beelden ontleend aan Jesaja en psalm 126 het toekomstige leven uitschildert; de steppe zal bloeien, dorstigen drinken, blinden zien, doven horen, ballingen keren terug, tranen worden afgewist, ... en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven!

De aanstekelijke melodie van Antoine Oomen die naadloos aansluit bij deze vreugdevolle tekst, maakt dit Lied van de opstanding in brede kring zeer geliefd.

Een visionair vredeslied voor de Passtijd.

Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundels:

Liedboek 2013 608, Tussentijds 49, Gezangen voor Liturgie 591, Oud-Katholiek Gezangboek 519, Evangelische Liedbundel 48, Zangen van Zoeken en Zien 457

Via deze link zijn luistervoorbeelden beschikbaar:

https://kerklidewiki.nl/De_steppe_zal_bloeien