

**Wie leven van verwondering (Zangen van Zoeken en Zien, nr.187)**

Wie leven van verwondering,  
om wie Gij voor ons zijt:  
zij ademen uw leven in  
en uw bewogenheid.

Wie leven van het weerloos woord  
dat uw genade meldt,  
vertrouwen dag en nacht op U,  
raken op U gesteld.

Wie leven van de stille kracht  
die Gij aan mensen geeft,  
zij gaan elkander tegemoet,  
zijn voor geen kwaad bevreesd.

Wie leven van het kloppend hart,  
staan aan de levensbron  
als bomen, dragend nieuwe vrucht,  
tot in hun ouderdom.

*Henk Jongerius*