

Bericht uit het bestuur

De laatste vergadering voor de zomervakantie stond vooral in het teken van terugkijken op de afgelopen periode en vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. Het "terugkijken" resulteerde in het besluit de betrokkenheid van Kerk & Vrede bij activiteiten in verband met de oorlog in Kosovo op papier te zetten en aan alle leden toe te sturen. Dit mede naar aanleiding van vragen uit de Vereniging. De notitie is ook verkrijgbaar bij het bureau.

Naar aanleiding van de Hoofdlijnennotitie voor de Defensienota 2000 gaf ook Kerk & Vrede een reactie. Hier volgen de kernpunten van deze reactie:

* Militaire oplossingen voor bedreigingen en conflicten staan centraal, terwijl niet-militaire oplossingen nauwelijks of geen aandacht krijgen;

* Ondanks de veranderende rol van de krijgsmacht (van afschrikking tot crisis-beheersing) is er in de Hoofdlijnennotitie nog steeds sprake van een wij/zij denken; het vijanddenken domineert. West-Europa en de Navo zijn de 'good guys'. Er zijn nauwelijks stappen ondernomen om tot een inclusief, Oost- West- en Midden-Europa omvattend, vrede- en veiligheidsbeleid te komen.

* In de Hoofdlijnennotitie ontbreekt de gedachte dat voorrang moet worden gegeven aan juridische middelen om conflicten op te lossen. De ontwikkeling van internationaal recht zou de hoogste prioriteit moeten hebben.

De volledige tekst van de reactie is verkrijgbaar bij het bureau.

Het bestuur concludeerde overigens tevens dat er nadrukkelijker aandacht moet worden besteed aan de ontwikkeling van een PR-beleid.

Het vooruitkijken betekende allereerst vooruitkijken naar de activiteiten in de komende maanden. De vorderingen van de jubileumcommissie staan verderop vermeld. Aandacht werd verder besteed aan de beraadslag "Kerken in dialoog" die op 24 september wordt gehouden in de Doopsgezinde Singelkerk in Amsterdam zal worden gehouden (van 11.00 - 15.00 uur). Ook hiervan hebben alle leden persoonlijk bericht gehad. Meer informatie is verkrijgbaar bij de bureaus van Kerk & Vrede en de Doopsgezinde Vredesgroep.

Kerk en Vrede 75 jaar

De voorbereidingen voor de viering van het 75 jarig jubileum van Kerk en Vrede vorderen gestaag. En dat moet ook wel want na de zomervakantie is het 30 oktober voordat je het weet.

Inmiddels heeft Joel Batenburg (NCRV) zich bereid verklaard het ochtenddebat te leiden naar aanleiding van het boek 'Pacifisme, uitdaging en probleem voor deze tijd'. Aan dit debat hebben in principe hun medewerking toegezegd: Ineke Bakker (Raad van Kerken), Bert ter Schegget (theologische werkgroep Kerk & Vrede), Fred van Iersel (Universiteit van Tilburg) en Mient Jan Faber (IKV). Wij zijn nog bezig met twee andere personen contact te leggen, om ook vanuit 'de politiek' een inbreng in dit debat te krijgen. Want we willen een pittig, kritisch debat!

In het aprilnummer deed Janneke Smitskamp een oproep om ons te tippen over materiaal en suggesties voor de tentoonstelling over de geschiedenis van Kerk en Vrede. Uw reacties zijn nog steeds welkom!

Op de titel van het jubileum De mantel van geefdoor kregen we een aantal positie-

ve reacties. Prima, goed om te horen. Omdat we die titel ontleend hebben aan de inbreng van Hindrik van der Meer en Eppie Dam bij de jubileumviering, willen we hen graag wat nadrukkelijker aan u voorstellen.

*Namens de jubileumcommissie,
Ans Brandsma*

Van der Meer & Dam

Liedcomponist Hindrik van der Meer (60) en tekstschrijver Eppie Dam (46), uit Goaiïngea en Balk, werken al tien jaar samen. Ze schreven kinderliederen en maakte liturgieën voor, onder andere, startdagen van de Unie voor christelijk onderwijs. Deze zijn inmiddels meer malen uitgevoerd in kerken en op scholen overal in het land, soms in samenwerking met Hindrik van der Meer, veelal ook op initiatief en onder leiding van mensen ter plekke.

Kenmerkend voor het werk van Dam en Van der Meer is de beoogde deelname van zowel kinderen als volwassenen. Naast de kinderkoren geven het vocaal kwartet Festjebus (Vestzak) en pianist Marijn Viresman aan de liturgieën een extra dimensie. Het kwartet, in Friesland ook bekend om zijn muzikale vertolking van Friese poëzie, bestaat uit Rinske van der Meer (sopraan), Gerbrich van der Meer (alt), Jan Willem Nieboer (tenor) en Peter Tuinstra (bas).

De mantel van geefdoor bestaat uit teksten en liederen waarin het gaat om de verantwoordelijkheid van het individu in relatie tot de wereld.

De mantel, in het Genesis-verhaal door God aan de naakte mens gegeven, wordt daarbij gezien als een teken van weerbaarheid. Tegelijk verbeeldt de mantel de taak waartoe de mens op aarde wordt geroepen, man of vrouw, kind of koning, burger of profeet. Elia wierp zijn mantel om de schouders van zijn opvolger Elisa. Zo wordt ieder mens bekleed met een opdracht: "wanneer of waar geboren, hoe koninklijk of klein, ieder draagt de mantel - jij zou het kunnen zijn".

Kerk en Vrede is een landelijke vereniging van mensen die binnen en buiten de kerken actief zijn voor ontwapening en geweldloosheid.

Het alom heersende geloof in geweld - ook binnen de kerken nog niet overwonnen - moet weerlegd en ontzenuwd worden. Elke poging tot (christelijke) rechtvaardiging van militair geweld en van voorbereiding daartoe verhindert de dienst der verzoening waartoe kerken en christenen geroepen zijn.

Als u het werk van Kerk en Vrede onderschrijft en wilt steunen, meldt u dan aan als lid of donateur. Leden betalen tenminste f 75,00 per jaar (inclusief een abonnement op dit Vier in Eén).

Kerk en Vrede, Obrechtstraat 43 in Utrecht. Postadres: Postbus 1528, 3500 BM. tel.(030) 231 66 66 fax (030) 271 47 59; giro 43 53 82.