

Beleidsplan Kerk en Vrede

Visie en Missie

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Voor de toekomst van Kerk en Vrede op korte termijn denkt het bestuur onder andere aan aandacht voor fundamentele waarden, vrede als cultuurprobleem, geweldloosheid, herwaardering van militaire belangen, samenwerkingsverbanden in de wereld die onder druk staan en daarnaast dat in media vooral aandacht bestaat voor oorlogshelden, te weinig voor oorlogsslachtoffers. En dat we hieromtrent bij voortduring vooral aan de kerken vragen hiervoor aandacht te hebben.

Om vorm te geven aan haar missie geeft de vereniging een kwartaalblad uit. Ook kent ze een aantal permanente werkgroepen. Verder heeft de vereniging een aantal permanente projecten en participeert ze in (internationale) projecten met diverse partners. Hieronder worden genoemde activiteiten nader benoemd en uitgewerkt.

Vredesspiraal

De *Vredesspiraal* is het kwartaalblad van de vereniging. Met de *Vredesspiraal* willen we toerusten voor een toekomst vanuit hedendaags geloven in gerechtigheid en vrede. We zullen zoveel mogelijk stemmen uit eigen kring, uit andere kringen en uit andere landen hiertoe ruimte geven. Naast een aantal pagina grote artikelen vindt U er een agenda. En kleinere berichten.

In de naam *Vredesspiraal* willen we de hoop uitdrukken dat een eigentijdse vredesbeweging, waar Kerk en Vrede een deel van wil zijn de geweldsspiraal die overal waarneembaar is kan doorbreken. *Vredesspiraal* drukt de hoop uit van het alternatief, een beweging die gestaag, stabiel en flexibel, verdiepend en verbredend voortgaat.

De redactie is steeds op zoek naar informatie over plaatselijke vredesactiviteiten ter inspiratie van onze leden en belangstellende lezers.

Theologische werkgroep

De theologische werkgroep reflecteert vanuit haar expertise op actuele thema's die raken aan de visie en missie van de vereniging.

Zij legt haar prioriteit bij de reeds lopende zaken rond oorlogspropaganda, vredesgemeente en de verdere invulling van het begrip 'rechtvaardige vrede' zoals dat centraal stond tijdens de Internationale Oecumenische Vredesbijeenkomst in mei 2011 in Kingston (Jamaica). Ook zal zij kijken hoe reeds bestaande publicaties over religie, oorlog en vrede omgewerkt kunnen worden naar voor Kerk en Vrede nieuwe kerkelijke en religieuze doelgroepen.

De werkgroep tracht haar doel zoveel mogelijk in samenwerking met kerken en verwante instellingen te bereiken door: Reflectie op en studie van actuele voorbeelden van oorlogspropaganda. Onderzoek naar en ontwikkeling van het idee van vredeskerk en vredesgemeente. De deelname aan en het aanzwengelen van de kerkelijke, interreligieuze en maatschappelijke discussies. Deze activiteiten staan in het teken van een permanente campagne om oorlog illegaal te verklaren.

Dankzij de nieuw ontstane financiële ruimte van de vereniging, hoopt ze de komende jaren de werkgroep te kunnen stimuleren en financieren bij het organiseren van eigen activiteiten zoals conferenties en symposia.

Werkgroep Gewetensbezwaarden Militaire Dienst

In mei 2017 was het 20 jaar geleden dat in Nederland de *opkomstplicht* van dienstplichtige militairen is opgeschort (de inschrijving van dienstplichtigen ging echter wel door, zodat in geval van mobilisatie deze dienstplichtigen onmiddellijk opgeroepen kunnen worden). Dit was al in 2016 mede aanleiding voor *Kerk en Vrede* om het initiatief te nemen om een 'werkgroep dienstweigeraars' te starten.

De werkgroep zet in op: Mogelijke bijeenkomsten met een reünie-karakter van dienstweigeraars, als daar behoefte aan blijkt te zijn. Doorgaande waarschuwing binnen en buiten de kerken tegen de in brede politieke kring geconstateerde verkiezingsprogrammering tot herinvoering van ook de militaire dienstplicht met daaraan gekoppeld de zorgvuldige maar ook noodzakelijke informatie-overdracht hoe hiervoor tijdig en effectief kan worden geweigerd! Een belangstellend oor te zijn voor klachten en wensen van dienstweigeraars van weleer als zeker ook van de komende generaties...

Nederland kleurt regenboog

Al een langlopend project. We dromen van een land, van dorpen en steden waar overal de vredesvlag wappert op specifieke dagen. Met name in Vredesweek en bij herdenkingen. In de vlag zie je de veelkleurige vrede. Een stad of dorp vol vredesvlaggen is een heel ander gezicht. Het geeft niet alleen een vrolijke beeld, maar laat ook zien dat ons mensbeeld veelkleurig mag zijn. De vereniging stimuleert mensen de vlag, in welk formaat dan ook, aan te schaffen en te laten wapperen bij genoemde gelegenheden.

Vredeseducatie

Gaan op de weg van Gerechtigheid en Vrede moet je leren. Er zijn zo veel invloeden in onze samenleving om dat niet te leren. Hoe krijgen we elkaar bij de les; hoe houden we de droom van Duurzame Vrede levend?

Bij Kinderen door vredesopvoeding en vredeseducatie. En bij volwassenen: hoe prik je om te beginnen hun ongeloof in vrede door? In de Vredesweek wil Kerk en Vrede een heel pakket op dit gebied lanceren. Er is ontzettend veel; dat zetten we al vast bij elkaar. Ook willen we komen met zelf ontworpen lesmateriaal voor basis-onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Symbool voor een en ander staat wat ons betreft het Pakistaanse meisje Malala.

Media

Kerk en Vrede wil reageren op berichten in de media om, wanneer nodig, een ander geluid te laten horen en aldus bij te dragen aan de vorming van een positief vredesklimaat. Leden van Kerk en Vrede en andere belangstellenden nodigen wij uit om hieraan mee te doen.

Om meerdere redenen is het goed om publicatie via pers, radio en televisie kritisch te volgen. Niet zelden worden daar meningen verkondigd, die de vrede niet bevorderen.

Door deze uitspraken niet klakkeloos te laten passeren, maar hierop een duidelijk tegengeluid te laten horen, kunnen we lezers en lezeressen hopelijk tot nadenken en tot andere gedachten brengen. Ook leden van *Kerk en Vrede* kunnen hieraan bijdragen door gesignaleerde publicaties aan *Kerk en Vrede* te melden (met datum en orgaan van publicatie), alsmede eventueel een reactie of een suggestie in welke richting men een reactie gedacht had.

Een groep van kritische lezers binnen *Kerk en Vrede* wil meedenken en desgewenst de reactie verder verzorgen. Ook andere belangstellenden kunnen zich nog bij deze groep aansluiten.

Om een en ander concreet vorm te geven beschikt *Kerk en Vrede* over een twitteraccount. Ook is er een quick response team dat er op gericht is actief in te spelen op de actualiteit en dat de komende tijd, meer dan nu het geval is, zou kunnen worden ingezet.

Perspectief 2040

Een project waar *Kerk en Vrede* de komende jaren actief in wil participeren, is het project '*Perspectief 2040*'.

Dit project is ontstaan binnen de werkgroep *Inclusieve Veiligheid*, een initiatief uit 2016 van enkele leden van het *Religieus Genootschap der Vrienden* (Quakers) tot verdere verspreiding en uitwerking van het uitgangspunt: "**niemand kan echt veilig zijn zolang niet iedereen veilig is**". Een breed en inclusief veiligheidsbegrip.

De Werkgroep *Inclusieve Veiligheid* besloot analoog aan een door de *Evangelische Landeskirche Baden (EKiBa)* gepresenteerd plan dat de titel droeg: '*Sicherheit neu denken – Von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik - Ein Szenario bis zum Jahr 2040*' in Nederland een campagne te starten onder de titel '*Perspectief 2040*'.

Onder de titel '*Veiligheid, hoe dan?*' is in september 2020 de vertaling van de korte versie van '*Sicherheit Neu Denken*' in druk gepresenteerd. De vormgeving is dezelfde als de inmiddels verschenen Duitse, Engelse en Franse versies.

Speerpunten van de campagne voor de eerstkomende tijd zijn: Verspreiding van het voorkeurscenario van *Sicherheit Neu Denken / Veiligheid Hoe Dan?* Uitwerking van de langere versie met toespitsing op de Nederlandse situatie. Presentatie van de langere versie (najaar van 2021). En internationale afstemming.

Noord Irak

Kerk en Vrede ondersteunt het bisdom Kirkuk/Sulaymaniyah in Noord Irak.

Er leeft hoop. Hoop dat het eindelijk allemaal voorbij is, alle ellende die buitenlanden over hen uitstulpten. In Irak kwam het niet tot een burgeroorlog, alle groepen zochten elkaar voortdurend op, om dat te verhinderen. Het is ze gelukt, en zo gaat ook het opbouwen relatief gezamenlijk. De groepen staan niet scherp tegenover elkaar, al valt er hier en daar best wel wat te verzoenen.

Bisschop Mirkis toonde die hoop altijd al door te bouwen waar dat nodig was. Bouwen als pastoraat van hoop. Mensen wonen nu in halve ruïnes, en wie wat geld heeft knapt wat op. Rond Mosul leeft veel nog in tenten, omdat er in Mosul nauwelijks te wonen valt. In ons bisdom, aan de oostkant van Irak, wordt vooral gebouwd aan toekomst. Door de enorme volksbewegingen zijn er nieuwe voorzieningen nodig. En het klooster te Sulaymaniyah verzamelt al die groepen, zodat ze elkaar kennen en samenwerken.

De spiritualiteit van het bisdom kenmerkt zich naar zijn eigen drie woorden die ze gebruiken, en die in de kathedraal aan de muur geschreven staan in Arabisch en chaldeeuws: verrijzenis, leven, transformatie. Wat je kunt koppelen aan de door Paulus genoemde woordcombinatie van 'hoop, geloof, liefde'.

Financiën

Wij zijn voor onze projecten en activiteiten afhankelijk van de contributie van onze leden en van bijdragen van derden. Wij zoeken daarvoor steun bij fondsen en andere sponsors. Ook grote of kleine bijdragen van particulieren zijn hartelijk welkom.

In 2019 zag het er aanvankelijk naar uit, dat *Kerk en Vrede* slechts op bescheiden schaal activiteiten kon ontplooiën, met name door inzet van vrijwilligers. Verheugend was dat het bestuur in de loop van het jaar tot tweemaal toe bericht ontving van een erfenis, waarin aan *Kerk en Vrede* een gift van flinke omvang was toebedacht.

Op grond hiervan is aan alle leden een oproep gedaan om voorstellen in te dienen voor nieuwe projecten. Deze oproep heeft ondermeer geleid tot de genoemde participatie in het project *Perspectief 2040*.